

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRENINGEN VILDÅSNAN 2023



Fastekampanj

Den stora fastan, förberedelsestiden inför påsk, har i många kyrkor och i alla tider inneburit vegansk eller nästan vegansk kosthållning. I denna tradition verkar Vildåsnan genom att varje år inbjuda till en vegetarisk eller vegansk fasta. För vissa innebär detta en tillfällig erfarenhet av ett mer paradiskt tillstånd, för andra öppningen till ett nytt ansvarstagande för skapelsen som fortsätter även efter fastan. Föreningen ska fortsätta att uppmäna till att helt fasta från kött/animaliska produkter under fastetiden eller, för att underlätta, att fasta två dagar i veckan – onsdagar och fredagar.

Adventsfastan har de senaste åren uppmärksammats genom kampanjen #vildadvent, med inspiration och delande av bra recept inför högtiderna. Detta vill Föreningen göra även år 2023.

Årsmöte och utdelning av Vegopriset

Årsmötet kommer att hållas helgen 25-26 mars i Fässbergs församling strax utanför Göteborg. I samband med årsmötet har Vildåsnan år 2021, 2019, 2017 och 2015 delat ut Vegopriset. Då ambitionen är att vartannat år dela ut detta pris till en person eller organisation som engagerat sig i frågor kring djurrätt och kristen tro kommer Föreningen under årsmötet 2023 dela ut Vegopriset. Medlemmar har inbjudits att nominera kandidater till priset. Ett pressmeddelande kommer att skrivas med motivering till årets pristagare.

Bön vid slakteri

Någon gång under våren kommer medlemmar från Föreningen, och eventuellt andra som är intresserade, att samlas utanför ett slakteri för att be för djuren som mister sina liv där och för en mer empatisk värld. Datum och plats är ännu inte beslutade.

Franciskusdagen 4 oktober

Föreningen ska även i år uppmärksamma den 4 oktober med önskan om att det blir en dag med fokus på kristen kärlek till djuren, likt Franciskus av Assisi visade. Då detta datum sammanfaller med Kanelbullens dag är det lämpligt att uppmärksamma Franciskusdagen genom att uppmuntra till att baka/köpa/bjuda på veganska kanelbullar, men det finns givetvis många olika sätt att lyfta denna dag!

Vegohajk

En stor anledning till att välja en växtbaserad kost är önskan om att värna om både skapelsen och vår nästa. Att tillbringa tid ute i skogen är ett sätt att själv få en relation till djur och natur. Föreningen har en förhoppning och ambition om att under året som kommer genomföra en Vegohajk. Föreningen vill genom den uppmuntra till att ge sig ut för att visa på hur friluftsliv och vegetarisk/vegansk kost kan gå hand i hand och ge barn och ungdomar möjlighet att träffa andra som har en kristen vegansk livsåskådning.

Filmvisningar

Styrelsen, eventuellt med stöd av andra medlemmar, ämnar ordna en eller flera visningar av kvalitetsfilmer om djurindustrin och dess alternativ, till exempel filmen *Milked*, i samarbete med församlingar. Detta kan ske som ett initiativ av Vildåsner eller av församlingen med stöd av föreningen.

Utöver detta ska...

- ...styrelsemöten hålls regelbundet, ungefär en gång per månad.
- ...nyhetsbrev skickas ut under året.
- ...broschyren *Veganskt kyrkkaffe* spridas hos församlingar
- ...föreningen informera och interagera på sociala medier via hemsida, Facebook och Instagram.
- ...föreningen fortsätta att samarbeta och samverka med andra föreningar engagerade i snarlika frågor, på ett sätt som ger ett ömsesidigt utbyte.
- ...styrelsen ha en arbetshelg under höstterminen.
- ...skapa nytt material, både tryckt och digitalt, om behov finns.
- ...styrelsen ägna sig åt egen fortbildning, kring föreningsliv, om djurrätt i ett kristet perspektiv eller gräsrotsengagemang m.m.
- ...få minst en debattartikel publicerad i en tidning.