

Mjölby 2010.06.16



Hej kära Vildåsnesupporter!

Nu var det ett tag sen förra nyhetsbrevet men här kommer i alla fall ett litet ett.

På senaste styrelsemötet pratade vi om fördelarna med att ha regionala kontaktpersoner, framför allt att det skulle vara lättare för medlemmar och andra intresserade att finna varandra och kanske ordna aktiviteter tillsammans. Vi beslöt att tillfråga 6-7 medlemmar i olika delar av landet om de kunde vara kontaktpersoner. Än är inte listan klar (och den ska kompletteras med fler telefonnummer), men här är de som hunnit tacka ja hittills:

Göteborg/Västkusten: Lasse Björkman, e-post: saltsill@gmail.com, tel: 073-9768223.

Södermanland: Ingvar Nilsson, e-post: ingnils@telia.com

Västmanland: Cecilia Nyström, e-post: Cecilia.Nystrom@svenskakyrkan.se

Skåne: Linda Folebäck, e-post: linda.foleback@svenskakyrkan.se

Jämtland: Margareta Lund, e-post: silke1@spray.se

Föreläsningar om djurrätt och religion

Under våren har Djurens Rätts lokalavdelning i Stockholm anordnat en [föreläsningsserie](#). Vissa av dem finns nu på deras hemsida som ljudfiler (och som podcasts). En av dem har rubriken "Kristendom som grund för djurrätt" där det är undertecknad som pratade om frågorna: "Hur ser kristendomens koppling till djurrätt ut? Var Jesus vegetarian? Bör vi människor vara vegetarianer enligt kristen tro och vad tycker kyrkan om djurrätt idag?" Du kan lyssna på den [här](#).

Senare på våren var det en föreläsning med rubriken "Islam som grund för djurrätt" som jag hade nöjet att kunna gå på. Jag måste säga att jag blev förvånad över hur mycket Islam pratar om djurrätt, mycket mer än kristendomen enligt min grova uppskattning, om man ska jämföra de heliga texterna. Den lärda imamen som höll i föreläsningen, som själv var köttätare, utbrast att visst borde alla vara veganer enligt Islam med den djurhållning vi har idag. Lyssna på hela föredraget [här](#).



Vildåsnavns ordförande, Annika Spalde, gick i kloster (en kortare tid) och berättar här om upplevelsen.

Klosterliv

Under några dagar i förra veckan var jag hos Mariadöttrarna vid Omberg, strax söder om Vadstena, alltså på Heliga Hjärtas Kloster. Jag har varit där några gånger förr, men det var flera år sedan nu. Åter slogs jag av den vänlighet och omtanke som systrarna utstrålar. Även om jag har

lämnat katolska kyrkan på grund av vissa delar av deras teologi och praxis, så uppskattar jag att be tidegärdsbön med systrarna, att sitta och be själv i den vackra kyrkan, att vara i en miljö som är skapad för att underlätta stillhet och lyssnande.

Men, varför jag skriver om detta här är på grund av maten i klostret. Det verkade inte vara några problem för systrarna att servera vegansk mat till mig, och den var mycket varierad och god! Jag har annars erfarenhet av kristna retreat-ställen som säger att de inte kan erbjuda vegansk mat alls. (Och ett som serverade kyckling och hävdade att det var vegetariskt!) Så, jag kan verkligen rekommendera detta kloster för den vegan eller vegetarian som vill åka iväg för ett par stilla dagar.

(Bokning sker på telefon 0143-210 20. Till och från Stockholm kan man åka med Blåklintsbuss.)

Annika

Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med en artikel från brittiska The Guardian som handlar om en ny FN-rapport som konstaterar att det vore mycket bättre för miljön om fler gick över till vegetarisk och vegansk kost. Läs artikeln här: <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet>

Ha en jättefin sommar!

Med djurvänliga hälsningar,

Martin Smedjeback

Styrelseledamot