

Vildåsnans nyhetsbrev December 2012



Kära medlemmar och vänner!

Nu närmar sig julen med stora steg. Ikväll blir det chokladtryffeltillverkning hemma hos oss. Det finns många recept på nätet att inspireras av, kolla till exempel in Vegokolls julsida: <http://www.vegokoll.se/recept?tid=30>

”Mat-klimat-kristen tro”

Helg i Hammarkullen den 15-17 mars

I samband med årsmötet 2013 satsar vi på en hel helg fylld av seminarier, workshops och gudstjänst. Vi kommer att vara i Mariakyrkan, en samarbetskyrka mellan Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Hammarkullen utanför Göteborg. Programmet är inte klart men kommer troligtvis att inkludera matlagningsworkshop, seminarium om djurteologi, djurrättsfilm, föredrag om mat och klimat samt om vegetarianism och hälsa. Hör av dig om du vill hjälpa till med förberedelser, eller har tips för programmet! Och hjälp oss gärna att uppmärksamma helgen genom att sprida inbjudan till vänner och bekanta i Göteborgsområdet. Facebook-event kommer så småningom.

Release-mingel för boken *Kärlekens väg*

Den 16 december ordnade Djurens Rätt Stockholm ett glöggmingel för att markera publiceringen av boken *Kärlekens väg: djurrätt och kristen tro* av Annika Spalde och Pelle Strindlund. Författarna intervjuades tillsammans med prästen och debattören Annika Borg, som skrivit förord. Många av de närvarande verkade vara överens om att vårt förhållande till djuren är en etisk fråga som kyrkorna i längden inte kan ignorera. Boken kan köpas från Adlibris (<http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197808660>), eller, om man vill ha ett signerat ex, direkt från författarna (via Annikas mejl, kan dröja ett par veckor).

Foto: Klaus Kontis



Recension av *Kärlekens väg*, av Martin Smedjeback
(publicerad på hans hemsida ickevald.se)

Kärlek - vad tänker du på när du hör ordet? Romantik? Erotik? Det är dock inte denna typ av kärlek som denna bok handlar om. Istället är det den osjälviska kärleken, som ges till de mest utsatta. Författarna Annika Spalde och Pelle Strindlund väljer att lyfta fram kärlek som ett förhållningssätt och en praktik, snarare än som känslor.

Föremålen för kärleken i boken är de som vi människor sällan ägnar några ömma känslor; nämligen grisen, kon, kycklingen, fisken, och andra djur som människan använder som mat. Författarna frågar oss läsare: vad skulle hända om vi tog in dessa varelser i vår omsorg, om vi verkligen brydde oss om dessa djurs välbefinnande? De tror att det inte bara skulle vara bra för djuren, utan att ett minskat våld mot djuren också innebär ett minskat våld mellan människa och människa.

Spalde och Strindlund närmar sig ämnet utifrån sin kristna tro och ställer frågan: vad betyder Jesu bud: Älska din nästa, idag i Sverige 2012? För 2000 år sedan blev lärjungarna förvånade när Jesus menade att kärleken skulle nå ända ut till de som normalt var bortglömda och föraktade i dåtidens samhälle. Idag platsar djuren definitivt in i denna kategori men är sällan eller aldrig inkluderade när Sveriges präster och pastorer predikar över temat "Älska din nästa".

När det gäller djurrätt och kristen tro finns det inga i Sverige som kan ämnet bättre än Spalde och Strindlund. De argumenterar övertygande, lågmält utan pekpinnar, genom att lyfta fram exempel på människor i historia och nutid som har gått före i djuromsorg. De nämner också dem som ignorerar eller bortförklarar sitt bristfälliga förhållande till djur. Det är roande, och ibland pinsamt, att läsa hur framstående svenska kulturpersonligheter och akademiker uttrycker sig om djur och djurrätt. Också avslöjande om hur få tankar många har ägnat djuren och vårt förhållningssätt gentemot dem.

Det här är en bok om djurrätt och kristen tro, men den förtjänas att läsas av alla oberoende av trosföreställningar, och är inte alls tänkt endast för en kristen publik. För uppdraget att älska de utsatta är ett uppdrag för alla, oberoende om vi knäpper händerna eller inte.

Kokbok på gång

Det kom en förfrågan från Svenska kyrkans unga om att tillsammans ta fram en vegetarisk receptbok. Tanken är att recepten ska varvas med korta inspirerande texter och citat kring rättvisa, klimat och djurrätt. Vi i styrelsen tyckte idén var jättebra och det har nu bildats en arbetsgrupp som ska jobba vidare med den. Recept samlades in under SKU:s sommarturné, men det finns plats för fler om någon vill bidra med sitt favoritrecept! (Mejla det i så fall till Ellen, adress se nedan.)

Media-kollen

Den 11 november skrev Annika Borg en artikel på SVT Debatt som ett svar på uppmärksamheten kring djurvälsignelser i kyrkan. Hon menar att det är viktigare att skydda djuren från att hamna på våra matbord än att välsigna dem i kyrkan. "Djurvälsignelse börjar vid det egna matbordet."

<http://debatt.svt.se/2012/11/11/guds-vilja-ar-inte-att-djuren-slosas-bort-pa-vara-matbord/>

Idag, den 19 december, publicerar tidningen Dagen en debattartikel av Pelle Strindlund; "Studera julbordets teologi".

<http://www.dagen.se/opinion/debatt/studera-julbordets-teologi/>

Till sist vill vi från styrelsen önska en riktigt god och välsignad julhelg till er alla!

Styrelsen genom Annika Spalde

Vildåsnans styrelse 2012-2013:

Annika Spalde, ordförande, annika.spalde@gmail.com, 076-246 19 94

Anna Smidhammar, kassör och kontaktperson, 0736-3194 44

Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, 070-257 90 97

Ellen Skånberg, ellen.f.skånberg@gmail.com, 070-260 47 70

Anna Jagell, anna.jagell@gmail.com, 073-773 87 52