

Vildåsnans nyhetsbrev

November 2011



Kära Vildåsnevänner!

Glad att få skriva till er, glad vid tanken att ni finns runt om i landet. Även om vi inte ses är vi förenade i vår gemensamma kamp och strävan, och det är gott att veta!

Jag som skriver heter Cecilia Nyström, och är medlem i Vildåsnan sedan snart 2 år, styrelsemedlem sedan årsmötet. Det var för mig underbart att få kännedom om och kontakt med Vildåsnan, efter att lång tid ha valt bort att äta kött men utan att ändå ha funnit ett sammanhang att kunna diskutera frågan i församling och kyrka. Min väg att bli övertygad vegetarian gick via ett besök på ett slakteri...

Jag är uppvuxen i en by i Skåne, och skolvägen till Kristianstad passerade KBS, Kristianstad-Blekinge Slakteriförening. Därifrån levererades också maten till alla skolor i kommunen. Jag tror att det var 1:a året i gymnasiet som vi inbjöds till ett studiebesök på slakteriet. Den fasa som jag upplevde vid besöket kan jag ännu känna. Djurens skrik, blodet, ångesten och skräcken när levande liv ombildades till korv, kotletter, grytbitar har etsat sig fast i mig. Det var svårt att fortsätta livet efter studiebesöket som om inget skulle ha hänt. Jag visste att bakom de röda tegelväggarna fanns ett lidande vars grymhet var omätbar; men tillika, i Kristianstad, onämbar. Min egen tysta protest blev att aldrig igen äta kött. Det har gått många år sedan dess. I snart 20 år av mitt vuxna liv har min dagliga uppgift som diakon varit att stå på de svagas sida, och på bästa vis främja kärlekens sak. Ändå har den djurens nöd jag själv bevittnat inte fått mig att handla eller tala mer för deras sak än att tyst och envist äta annan mat. Det finns all anledning att vara självkritisk. Men in i mitt hjärtas djup vet jag hur svårt det är att prata om det som ingen vill lyssna på, hur svårt det är att gå emot en ström. Därför är jag verkligen mycket glad att mitt i livet ha hittat ett sammanhang där hjärtefrågor kan lyftas och formuleras. Tack alla ni Vildåsnor som bryr er, tack för att vi med gemensam strävan och ansträngning kan försöka ge ord åt dem som själva ingen röst har! – Eller bättre sagt: göra försöket att tolka och ge ord åt de tusende röster som, fjättrade i sitt lidande, oupphörligt suckar och ropar.

I Guds den barmhärtiges namn; som skapat världen; som upprätthåller den; som gett sitt liv för att befria den: Han som är vår frihet, vårt hopp och källan till all lovsång –

de varmaste hälsningar från Västerås

Cecilia Nyström
Styrelseledamot

cecilia.nystrom@svenskakyrkan.se

Föredrag om kristen djurrätt på Youtube

Då vår styrelseledamot Martin Smedjeback höll föredrag i Katarina församling den 11 oktober, under rubriken Älska din nästa – inte bara människor?, spelades det in, och du kan hitta filmen här: http://www.youtube.com/watch?v=RgU3tLVnH_M

Kristen djurrätt i media

Tidningen Sändaren hade i oktober en debattartikel av Annika Spalde och Pelle Strindlund, med anledning av älgjaktens inledning. Den avslutas:

”Vi kan fortsätta att döda, slakta och äta andra varelser. Vem ska stoppa oss? Älgarna och grisarna kan inte göra motstånd. Det är främst djuren som drabbas av vår våldsutövning men kanske tar vi också själva skada. Vi krymper. Vi blir något mindre än vi skulle kunna vara. En judisk-kristen erfarenhet – den som författarna till Bibelns skapelseberättelse uttrycker – är att ickevåldet är människans sanna väsen. Det är när vi avstår från våld som vi blomstrar. När vi låter djuren leva och istället livnär oss på vego-mat finner vi vår fulla längd.”

(http://www.sandaren.se/debatt_o_analys-appell/debatt/evangalium_aven_for_algen_0_%2018664.news.aspx?news_category_id=&aut_name=)

Vego-dag i Göteborg

Den 22 oktober bjöd Frölunda kulturhus i Göteborg in till en halv temadag om vegetarianism kallad ”Vego - en dag om vegetariska val”. Den började med visning av filmen *The Emotional World of Farm Animals*, sedan följde föredrag om lantbrukets djur av Djurens Rätt Göteborg, föredrag och samtal om vegetariska matvanor som ett sätt att praktisera medkänsla med Annika Spalde från Vildåsnan och till sist Jenny Luks, från Pinto Magasin (<http://www.pintomagasin.se/>), som visade bilder och pratade om vegansk mat. Hennes smakprov var mycket uppskattade, liksom dagen i stort, även om uppslutningen inte var så stor.

Tips för er i Göteborgstrakten

Torsdagen den 3 november, klockan 19, blir det föredrag i Högsbo kyrka under rubriken ”Vördnad för kroppen - vördnad för livet”. Med Lisa Westberg, präst, odlare och yogainstruktör och Annika Spalde, diakon och författare. Genom bland annat enkla yogaövningar reflekterar vi kring relationen till våra egna och alla andra varelsers kroppar.