

Nyhetsbrev Vildåsnan
December 2011



Kära Vildåsnor!

På min anslagstavla har jag en gris som i en pratbubbla säger "Bojkotta julskinkan!" Men det blir nog inte så mycket av det bland gemene man. Det är en pina med julbordens alla köttprodukter. Här kommer ett Nyhetsbrev som kan muntra upp en aning! Jag vill berätta lite om några ryska religionsfilosofer och deras förhållande till djur.

Den världsberömde författaren LEV TOLSTOJ (1828-1910) genomgick på 1870-talet en personlig omvändelse när plötsligt Jesu lära uppenbarade sig för honom. Budet att döda omfattade inte bara människan utan också djuren. Skulle man leva ett rättfärdigt liv måste man helt enkelt bli vegetarian. Han besökte också ett slakteri, vilket var fruktansvärt avskryvärt och något för varje människa att ta avstånd ifrån. Så 1885 blev han tillsammans med två av sina döttrar vegetarian. Dock inte hans fru. Det sägs att en gång när hon var riktigt arg på honom hällde hon köttbuljong i hans grönsakssoppa... Han var vegetarian i 23 år - fram till sin död. Hans mål var att steg för steg bara äta frukt, men dit nådde han inte riktigt.



Rysslands mest kände filosof, NIKOLAJ BERDJAJEV (1874-1948), tvingades i exil av Lenin och levde sedan i Paris och hade stor framgång även i väst. Han tyckte helt enkelt att kött framkallade äckel och att det var givet att äta grönsaker.



Det intressanta var att han efterlyste en nutida genomarbetad teologi om djurens plats skapelsen, hur kristendomen ser på dem och hur de bör behandlas. I det privata livet hade han en hund och en katt som han älskade otroligt mycket och han grät och sörjde förtvivlat när de

dog.

Den store religionsfilosofen, prästen och teologen PAVEL FLORENSKIJ (1882-1937) föreslog en gång att även djuren skulle få gå till nattvarden! Hans personliga starets (andlig rådgivare), fader Isidor, sjöng psaltarpsalmer för grodor och andra smådjur i sin trädgård... Varje djur är en viktig del av skapelsen. Det är överhuvudtaget den rysk ortodoxa traditionens synsätt. Det äts väldigt lite kött i klostren i Ryssland. I väst valde klostren tyvärr köttets väg. Kanske kan det en dag ändras...



Media-kollen

Den 16 december publicerade Svenska Dagbladet en välskriven artikel på temat djuretik av Anders Mathlein (http://www.svd.se/kultur/understrecket/var-relation-till-djur-ar-bade-kar-och-galen_6711945.svd). Vi gläds åt att vår medlem Pelle Strindlund och hans bok Jordens herrar diskuteras där, liksom Äta djur av Safran Foer och Allt jag inte vet om djur av Jenny Diski, som ska komma på Alfabeta förlag i april. Diski, enligt Mathlein, ”vägrar att själv besöka ett slakteri av rädsla för den vämjelse hon sannolikt kommer att känna”. Hm ...

Avslutningsvis mer praktiska ting: **Glöm inte att betala in medlemsavgiften**, 50 kr för 2012 på plusgirokonto 220923-7. Vi hoppas du vill fortsätta att vara en stolt Vildåsna! Och: datumet för nästa årsmöte är spikat till den 3-4 mars 2012. Vi återkommer om plats och program.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Anna Smidhammar, kassör och talesperson
samt hela styrelsen