



Oktober 2013

Kära Vildåsnor!

Tiden har gått fort denna höst, för mig, och jag ber om ursäkt för ett något försenat nyhetsbrev. Det har varit en del resor, både utomlands (jag arbetar ibland med Christian Peacemaker Teams i irakiska Kurdistan) och inom Sverige. En minnesvärd kväll i oktober var när Pelle och jag var i Tegs kyrka i Umeå för att prata utifrån boken *Kärlekens väg: Djurrätt och kristen tro*. Det var fullsatt i lokalen och en härlig blandning av ”kyrkfolk” och djurrättsengagerade – och förstås en del som var både och! Det blev ett väldigt fint samtal efter föredraget där folk delade med sig av personliga erfarenheter av att vandra på medkänslans väg. Två liknande föredrag är planerade i höst, i samarbete med lokala Djurens Rätt-grupper, i Linköping den 19 november (kl 18:30 på Babettes kafferi) och i Lund den 3 december (kl 18 i ABF:s lokal).

Trevlig läsning och allt gott önskar styrelsen genom Annika

Vegomässa den 7 december i Malmö

Nu blir det snart vegomässa i Malmö, och vår förening kommer att ha ett infobord där. Två medlemmar i Skåne har åtagit sig att stå vid bordet, men om du vill hjälpa till är det förstås välkommet! Mejla i så fall annika.spalde at gmail.com, så förmedlar hon kontakt. Läs mer om mässan här: <http://vegomassan.org/>

Retreat i Göteborgs skärgård

Till våren, närmare bestämt helgen den 25-27 april, kommer Vildåsnan att arrangera en helgreteat på Björkö i Göteborgs norra skärgård, troligen i samarbete med Djurens rätt Göteborg. Lokalen är vandrarhemmet Skutan som missionsförsamlingen driver. Syftet är att erbjuda ett tillfälle för både kristna och icke-kristna djurrättsengagerade att vara i stillhet och tystnad, att få tid för vila och reflektion, och att pröva på mindfulnessmeditation under ledning av en erfaren lärare. Vi kommer att vara i tystnad, även under måltider. Några gånger samlas vi för att lyssna till meditationsinstruktioner och korta reflektioner över något tema.

Kostnaden är inte bestämd men vi hoppas att kunna hålla den låg så att alla som vill ska kunna ha möjlighet att vara med.

Ändrad beställningsinfo för Kristen vegetarisk kokbok

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har vi, tillsammans med Svenska Kyrkan Unga, tagit fram en kristen vegetarisk kokbok. I den hittar du säsongsanpassade vegorecept,

klimatekspert tips, bordsböner och reflekterande texter kring livsstil, engagemang och miljö. Nu har SKU öppnat en ny ”butik” på nätet, så för att beställa kokboken – som fortfarande bara kostar 30 kr – går du till:

www.svenskakyrkansunga.se/butik

Här kan du ladda ner den gratis som pdf:

<http://svkunga.se/globalt/2013/08/kristen-vegetarisk-kokbok/#more-10637>

Media-kollen

Ledarskribent Joel Halldorf skrev en stark ledare i Sändaren den 1 oktober. Han argumenterade för att kristna borde välja bort kött från djurfabriker. “Men rätt och fel är något vi urskiljer, inte en sak vi själva bestämmer över. Problemet med djurfabriker, från den kristna traditionens synpunkt, är att djurens skapelse-givna plats och värde inte respekteras. Djuren är, liksom människorna, Guds goda skapelse.” ... “Att äta djur som fötts upp i djurfabriker är från en kristen ståndpunkt inte bara 'problematiskt', utan helt enkelt fel. Det gör en nära nog vegetarisk livsstil nödvändig i dag.”

Läs hela artikeln här: <http://www.sandaren.se/debatt/mer-respekt-grisen>

Veckan därefter kunde man läsa insändare från ett par läsare som hade reagerat negativt på ledaren, och bland annat tyckte att Halldorf dömde ut en hel yrkeskår, bönderna.

Den 15 oktober svarade Halldorf på kritiken, och refererar bland annat till etolog Per Jensens beskrivningar av hur grisar har det i Sverige. Han avslutar: “Vi behöver inte längre äta djur för att överleva. Från samhällen där djuren föddes upp småskaligt och nära i familjer som var beroende av köttet, har vi nu ett samhälle med storskalig uppfödning på rent kulinariska grunder. Det skapar ett onödigt, ovärdigt lidande.

Att Bibeln hjälper oss att tänka kring och tala om dessa frågor tycker jag inte är 'motbjudande', som Åkerman hävdar. Motsatsen hade däremot varit det.”

(<http://www.sandaren.se/debatt/styr-inte-vad-vi-ska-ata>)

Vildåsnan tackar Joel Halldorf för hans kraftfulla inlägg i debatten!

Boktips

I september gav Karneval förlag ut primatforskaren Frans de Waals nya bok *Bonobon och tio guds bud: På spaning efter humanism bland primater*. Här liksom i tidigare böcker visar han hur djur har känslor och beteenden som vi länge uppfattat som specifikt mänskliga, t ex känslor för rättvisa och jämlikhet. Nedan är ett stycke ur boken (från förlagets hemsida, <http://karnevalforlag.se/bocker/bonobon-och-tio-guds-bud>).

”Jämlikheten hos jägar- och samlarfolk tyder på att vår upptagenhet av hur tillgångarna fördelas har en lång evolutionär historia. Jägare får inte ens stycka sitt eget byte för att undvika risken att de gynnar släkt och vänner. Antropologer har spelat Ultimatumspelet i hela världen och kommit fram till att människor överallt lägger vikt vid rättfärdighet. I Ultimatumspelet delar två spelare en summa pengar mellan sig. Men de får bara behålla pengarna om båda två är överens om hur de ska fördelas. Överallt föredrar vår art en jämn fördelning, förmodligen för att den part som föreslår uppdelningen inser att han

inte kommer att klara att få igenom en ojämn. Hjärnavbildning av spelare som ställs inför orättvisa förslag visar negativa känslor som förakt och ilska.

Hur gammalt beteendet är stod klart när Sarah Brosnan och jag hittade samma känslor hos kapucinapor. Det blev ett oerhört populärt experiment, där en apa fick gurkbitar medan en annan fick druvor för samma uppgift. Aporna utförde sina uppgifter utan krångel när de fick likadana belöningar av vad slag det vara månne, men vägrade så uttryckligt att gå med på orättvisa belöningar att det inte kunde råda något tvivel om vad de kände. Jag visar ofta deras reaktion för min publik, och folk är nära att trilla av stolen av skratt – vilket jag tolkar som ett tecken på förvånat igenkännande. Först då ser de hur mycket deras egna känslor liknar apornas. Apan som får gurka mumsar förnöjt på sin första bit, men får ett vredesutbrott när hon upptäcker att hennes kamrat får druvor. Efter det dissas hon de futtiga gurkbitarna och börjar angripa testburen så våldsamt att den är nära att gå i bitar.

Den bakomliggande motivationen skiljer sig inte så mycket från människors gatuprotester mot arbetslöshet eller låga löner. Occupy Wall Street-rörelsen handlar enbart om att vissa vältrar sig i druvor medan resten av oss lever i gurkvärlden.”

(Om du vill se experimentet där apan som får gurka blir upprörd så finns det här: <http://www.youtube.com/watch?v=gOtlN4pNArk>)

Vänliga hälsningar från styrelsen!

Annika Spalde ordf. annika.spalde@gmail.com

Anna Smidhammar kassör anna.smidhammar@gmail.com

Martin Smedjeback ledamot smejeback@gmail.com

Anna Jagell ledamot anna.jagell@gmail.com

Ellen Skånberg ledamot ellen.f.skånberg@gmail.com