

Vildåsnans nyhetsbrev

26 september 2012



Hej!

Nu har sommaren övergått i höst med sprakande färger, klar luft och många tillfällen att kura ihop sig med varma drycker, tröjor och filtar. Själv tycker jag mycket om att brygga en stor kopp kryddigt te med havremjolk och dricka den tillsammans med en bit äppelpaj gjord på närodlade äpplen, havregryn, margarin och kanel. För den som tycker om fika firas kanelbullens dag den 4 oktober vilket uppmärksammas på kyrkkaffet i många kyrkor runt om i Sverige.

Den 4 oktober är det också den helige Franciskus helgondag. Franciskus var övertygad om att evangeliet var till för hela skapelsen och predikade också för djuren. Den här dagen är därför ett ypperligt tillfälle att tänka extra mycket på de djur som vi möter i vår vardag och de djur som vi aldrig ser men som ändå är en integrerad del i vårt samhälle. Den här dagen kan vara ett tillfälle att uppmärksamma djuren i din närhet lite extra eller kanske åka ut till en gård för att träffa dem som bor där.

Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor

Den amerikanska författaren och forskaren Melanie Joy har undersökt ideologin och de psykologiska mekanismerna som ligger bakom ätandet av djur (se mer på www.carnism.com). Dessa tankar har Martin Smedjeback i Vildåsnans styrelse omsatt i ett föredrag på svenska. Första gången det hölls var den 9 augusti på den kristna musikfestivalen Frizon. Givetvis lyftes Vildåsnan fram som en väg där man kan engagera sig för djuren och vad det kan innebära att vara vegetarian/vegan inom kyrkan. Martin har också hållit detta föredrag i samarbete med Svenska Kyrkans Unga på Världens Fest som firades den 7-9 september i Malmö. Målet med föredraget är att få folk att tänka till kring sina vardagliga val när det gäller djur så att vi bättre kan göra medvetna och omtänksamma beslut i vardagen. Om ni skulle vara intresserade av detta föredrag så skriv gärna till Martin på smedjeback@gmail.com

Svenska Kyrkans Unga pratar mat

Under sommaren har Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp anordnat en festivalturné med temat *Rätten till mat*. Fokus har legat på hur den överdrivna köttkonsumtionen i de rika delarna av världen är ett hinder för andra människors rätt till mat. Utöver det djurförtryck som köttproduktionen innebär så är den också en allvarlig rättvisefråga mellan människor. Festivalturnén besökte Rock for Moc i Västerås stift, Almedalsveckan i Visby, Urkult utanför Sollefteå och den kristna festivalen Frizon utanför Örebro. Många samtal handlade om maträttvisa, klimatförändringar, djurrätt och teologi. För att inspirera och väcka tankar om vegetarisk och vegansk kost anordnades en tävling där bästa inlämnade recept belönades med matbiljetter eller choklad. Läs mer och få tillgång till vinnarrecepten på www.globalt.nu och klicka dig vidare till bloggen som du hittar till höger på sidan.

Media-kollen

I senaste numret av tidskriften Pilgrim har Pelle Strindlund och Annika Spalde med en artikel; En sabbat för djuren. (Finns ej på nätet, men lite om tidskriften finns på <http://tidskriftenpilgrim.blogspot.se/>) Redaktören, Peter Halldorf, hade läst en artikel av dem i

tidningen Dagen och hörde av sig för att be om en till Pilgrim. I inledningen till numret skriver han:

”Slutligen ger Annika Spalde och Pelle Strindlund några viktiga perspektiv på vårt förhållningssätt till skapelsen, inte minst djuren, och därmed på våra matvanor. Det är en öm punkt för många av oss. Oavsett om vi håller med i alla slutsatser eller inte, behöver vi utmanas till ett mer kritiskt förhållningssätt till vad vi lägger på tallriken. Helgonens kärlek till allt skapat – människor, jord och djur – går som ett levande stråk genom den kristna traditionen, och utgör ett imperativ som anger målet för den kristna kallelsen: Åter till paradiset!”

Ska vi ses?

Vill du också träffa andra kristna som vill återspegla Guds kärlek till alla skapelsens varelser? Vi vill gärna anordna en medlemsträff i höst och behöver veta om du skulle vilja komma. Det är öppet för alla att komma med tips och idéer på vad träffen kan innehålla och var vi vill hålla till. Mejla alla dina förslag till info@vildasnan.se så skapar vi en träffpunkt som har plats för djuren i teologin.

Som avslutning vill jag tipsa om restaurang Vegegården i Malmö som har en stor buffé med mat som inspirerats av det kinesiska köket. Passa på att äta dig mätt i en trevlig miljö till ett överkomligt pris. Och det bästa: ALLT är vegan! Läs mer på www.vegegarden.com.

Med hopp om en mysig höst,
Styrelsen
genom Ellen Skånberg

Vildåsnans styrelse 2012-2013

Annika Spalde, ordförande, annika.spalde@gmail.com, 076-246 19 94

Anna Smidhammar, kassör och kontaktperson, 0736-3194 44

Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, 070-257 90 97

Ellen Skånberg, ellen.f.skanberg@gmail.com, 070-260 47 70

Anna Jagell, anna.jagell@gmail.com, 073-773 87 52